

HOE BREEK IK ZIJN HART NIET?

MAIL VAN DE DAG

Beste Francine,

Ik begin te puberen!!! Mijn meester plaagt me vaak, maar dat is de reden niet dat ik u mailt. De reden is dat een jongen uit mijn klas me steeds cadeautjes stuurt met een anoniem briefje erbij. Hoe kan ik nou duidelijk zeggen zonder dat ik zijn hart breek?

Heeft u raad??

Liefs, Delena (12)



Hallo Delena,

Misschien kun je hem een anoniem briefje terugsturen, waarin je het op een vriendelijke manier zegt?

Bijvoorbeeld: Lieve... Het spijt me heel erg, ik vind je aardig, maar ik ben niet verliefd op je.

Of iets dergelijks...

Eerlijk zijn is altijd het beste!

Veel groetjes van Francine