

HOE OVERLEEF JE BROERTJES EN ZUSJES?

MAIL VAN DE DAG

Hoi Francine,

Toen we net zaten te eten, kwamen we op het idee voor een nieuw boek: Hoe overleef ik broers/zussen?

We kwamen op dit idee doordat we allebei suuuuper-irritante broertjes en zusjes hebben.

Groetjes, Vera & Iza (11 en 10)



Hallo Vera en Iza,

Wat broertjes en zusjes vaak alleen maar willen is aandacht.

En als ze dat niet op een positieve manier kunnen krijgen, dan maar negatief!

Survivaltips om irritante broertjes en zusjes te overleven

1 Wees extra lief voor ze (want dan worden ze vanzelf minder irritant :).)

2 Wees geduldig (tel tot tien...).

3 Spreek een speelmoment met ze af. Bijvoorbeeld elke avond van zeven tot half acht.

Probeer het eens een week en laat me dan weten hoe het gegaan is!

Veel groetjes & succes van Francine