

NIET ZO CLOSE

NIET ZO CLOSE

Lieve Francine,

Ik heb een vriendje en heb al bijna een maand met hem, maar we zijn niet zo close. Ik neem meestal zeg maar de beslissing. Ik vraag bijv. altijd of hij af kan spreken en ik sms hem ook eerst altijd. Als hij op msn is zegt hij niks als eerste, maar ik doe dat altijd.

Wat ik dus wil zeggen: hij doet nooit iets. We hebben ook al bijna een maand, en ik heb hem maar een week gezien, daarna niet meer. Hij is nu op ook op vakantie en toen ik vroeg op welke dag hij terug zou komen zei die: dat weet ik niet.

Help me asjeblieft ik weet echt niet wat ik moet doen!

Groetjes, Charlotte (12 jaar)

Hallo Charlotte,

*Ik kan me voorstellen dat dit niet is wat je hoopte van verkering.
Daarom hierbij wat tips!*

Survivaltips voor leuke verkering

1 Wees eerlijk tegen jezelf. Vind je hem écht leuk, of is er een andere reden waarom je verkering wil (of hebt)?

2 Als je iets niet leuk/prettig/of fijn vindt, praat er dan over.

3 Als je het moeilijk vindt om in het 'echt' te praten, kun je dat ook via msn doen.

4 Maak een lijstje met wat je van verkering op zijn minst verwacht. (bv dat je samen dingen doet, belangstelling voor

elkaar toont, duidelijk antwoord geeft als je iets vraagt, dat de ander initiatief toont...)

5 Als je vriendje echt helemaal niet aan dit lijstje voldoet, maak het dan uit. Vertel er wel bij waarom (geef ik-boodschappen. Beschuldig hem dus nergens van)

Wat je kunt doen is oefenen met je vriendin! Dan spreek je b.v. af dat zij de jongen is. Maar je kunt het ook omdraaien. Dan ben jij hém.

Kan heel leerzaam (en grappig) zijn.

Veel succes en groetjes van Francine

