

IK HEB EEN BROER...

Hoi Francine,

Ik zit met een probleem: ik heb een broer en die doet heel vervelend! Hij komt altijd mijn kamer binnen en haalt dan alles overhoop. Hij zit in de tweede, maar gedraagt zich super kinderachtig. Ik weet nooit wat ik moet doen, meestal begin ik te schreeuwen. Maar dat vinden mijn ouders niet zo fijn en dan krijgen we ruzie. Hij komt ook altijd mijn kamer binnen als ik me net aan het omkleden ben. Stuur me tips a.u.b.

Groetjes (wil liever anoniem blijven)



Hallo meisje met vervelende broer,

Survivaltips voor een vervelende broer (ook voor zus te gebruiken)

1 Praat er op een rustig moment met je ouders over, met je broer erbij. Geef ik-boodschappen (aan je broer). Dus niet: 'Jij bent echt vet irritant, ik haat je! Als je nog een keer zomaar mijn kamer binnenkomt dan...!'

Maar: 'Ik vind het heel vervelend als je zo maar binnenkomt op mijn kamer en aan mijn spullen zit, want dan heb ik het gevoel dat ik geen privacy heb. En dat is heel belangrijk voor mij.'

2 Hang een bord op je deur: Kloppen aub, ik ben erg op mijn privacy gesteld! Dank u zeer!

3 En als dit niet helpt: vraag aan je ouders of je een slot op je deur mag (en vertel erbij waarom).

Veel succes ermee en de groeten aan je broer :P!

Francine