

VINDT HIJ ME LEUK?

MAIL VAN DE DAG

Hoi Francine,

Ik heb een probleempje. Ik ben op vakantie verliefd geworden op een jongen van het kamp waar ik was. We hadden een supertijd samen en ik vond het heel moeilijk om afscheid van hem te nemen. Maar nu, een maand na het kamp, ben ik alleen nog meer verliefd op hem geworden en ik mis hem elke dag meer. Mijn probleem is, dat ik niet weet of hij mij ook leuk vindt. Op kamp dacht ik dat hij mij ook leuk vond, hij flirtte zelf met me (volgens mij dan). Hij keek heel vaak naar me en lachte, hij liep vaak naast me, we kletsten heel veel en hij raakte me ook vaak (per ongeluk) aan (gewoon bij mijn arm, niet ergens op een onprettige plek of zo). En hij heeft zelfs met mij gedanst op de discoavond!

Maar nu, na het kamp, lijkt het net alsof hij mij helemaal is vergeten. Ik heb wel contact met hem via de mail en op Facebook, maar ik verstuur altijd eerst een mail, of ik begin altijd eerst een gesprek met hem. Het lijkt dus alsof hij mij niet meer belangrijk meer vindt, ook niet meer gewoon als vrienden. Ik wil niet elke keer als hij online is op Facebook een gesprek beginnen (want hij is niet heel vaak online) en ik wil hem ook niet lastig vallen met 100 mailtjes per dag. Ik heb hem echt geprobeerd uit mijn hoofd te zetten en niet meer aan hem te denken, maar ik hield het niet langer vol dan een halve dag. Echt, hij is ongeveer nog het enige waar ik aan denk en kan denken. Ook droom ik vaak over hem, soms dat hij mij ook leuk vindt, maar meestal zie ik hem dan zoenen met een ander meisje. En dat vind ik heel erg, want het is heel vaak zo bij mij dat mijn dromen uitkomen. Dus heeft u misschien tips voor mij wat ik kan doen, want ik weet het echt niet meer!!

Heel veel groetjes,

Een Hopeloos verliefd meisje (13)

PS sorry dat het zo'n lange mail was, maar ik moest alles even kwijt aan iemand die een echt persoon is, ik schrijf er soms over in mijn dagboek, maar dat is toch anders.



Hallo Hopeloos verliefd meisje,

Ik snap heel goed hoe je je voelt. Liefde is het belangrijkste wat er is, maar als het niet beantwoord wordt, doet het heel erg pijn. Eigenlijk is er niet veel aan te doen, behalve geduld hebben, erover praten en schrijven, en jezelf af proberen te leiden.

Langzamerhand zal het verlangen contact te hebben wegtrekken, en zullen andere dingen en mensen in je leven weer belangrijker worden.

Als iemand je gevoelens niet beantwoordt, kun je daar niks aan doen. Je kunt het alleen maar accepteren. En vooral niet denken dat jij niet leuk, mooi of interessant genoeg bent, want dat is niet zo.

Maar als ik je mail goed lees, vond hij je wel leuk. Misschien is hij ook onzeker en verlegen.

Je kunt het hem ook rechtstreeks vragen. Dat is wel eng, maar dan weet je het tenminste zeker.

Veel succes en groetjes van Francine