

VERLIEFD OP MEISJE

Beste Francine,

Ik fietste een tijdje geleden naar huis en toen zag ik een meisje waar ik totaal overdonderd door raakte. Ik kan alleen nog maar aan haar denken, ik wil bij haar zijn, ik word er GEK van.

Ik wil dat ik haar vergeet maar tegelijk moet ze naar me toe komen. Ik weet dat ik geen enkele kans heb maar ik blijf hopen..

Ik voel ook nog wel iets voor jongens maar zij overtreft alles. Ik durf er niet over te praten.

Dit meisje heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet. Ik denk dat ik lesbisch ben, wat moet ik toch doen?

Ik kan haar niet vergeten.

Groetjes, hopeloos verliefd meisje.



Hallo verliefd meisje,

Ik kan me voorstellen dat je flink de kluts kwijt bent. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En een heleboel mensen met ons!

Survivaltips voor als je lesbische (of homoseksuele) gevoelens hebt

1 No fear! Er is niks om bang voor te zijn. Ja, de reacties van anderen misschien, maar die zeggen meer over hen, dan over jou, moet je maar denken. Gelukkig leven we in een land waar homoseksualiteit geen probleem is.

2 Onderzoek je gevoelens rustig. Stop jezelf niet in een hokje.

3 Geniet ervan! Laat de fijne gevoelens niet overschaduwd worden door negatieve gedachten!

4 Praat erover. Als jij er open over bent, ben je een goed voorbeeld voor anderen.

5 Het kan natuurlijk ook dat je op jongens én op meisjes valt. Ikzelf denk dat je verliefd wordt op een persoon, en dat de verpakking niet zoveel uitmaakt!

Veel groetjes van Francine