

VRIENDJE OF VRIENDSCHAP?

Hoi Francine,

Er is een jongen bij mij in de klas waarmee ik en mijn BFF heel goed bevriend zijn. Ik vind hem al heel leuk sinds het begin van het schooljaar. We hebben het vaak heel gezellig samen, en we hebben heel veel lol. Soms dan denk ik dat hij mij ook leuk vindt, maar ik weet het niet zeker.

Een keertje gaf hij mij een keer een duwtje omdat ik iets van hem moest halen, en in plaats van gewoon tegen mijn schouder te duwen duwde hij me (zachtjes) vooruit met een arm om mijn middel.

Ik heb ook een soort 'spoedvergadering' van vriendinnen die heel lief zijn en veel tips geven, maar ik kan er nog steeds niks van bakken. We chatten ook heel vaak met z'n tweeën zo'n 2 a 3 uur, en dan zegt hij vaak dat de tijd zo snel voorbij gaat.

Mijn BFF had zelfs twee momenten geregeld dat ik alleen met hem kon fietsen, en ik wou echt tegen hem zeggen wat ik voor hem voel, maar het kwam er gewoon niet uit. Hij is ook de enige die altijd om mijn vreemde karaktertrekken moet lachen, terwijl de anderen me altijd aankijken van "Wat doe jij nou?". En zo zou ik eigenlijk nog heel veel van die kleine dingen kunnen opnoemen, maar ik denk dat het vooral is omdat hij mij ziet als een goede vriend.

Die gevoelens moeten er gewoon uit, maar ik ben bang dat onze vriendschap naar de knoppen gaat als hij mij niet leuk vindt. Ik heb er over nagedacht om het hem te schrijven, want we delen beiden een passie voor schrijven. Help me alsjeblieft, ik weet echt niet wat ik moet doen!

Groetjes,

Ezel :P



Hallo

Dat klinkt als een leuke jongen!

Ik denk dat het een heel goed idee is om elkaar te schrijven, als jullie allebei van schrijven houden.

En dan niet msn-en, maar e-mails, daar kun je toch meer in kwijt en dan kun je beter over dingen nadenken.

Stuur hem gewoon eens een kort mailtje, over een neutraal onderwerp (over een boek dat je gelezen hebt, over een film, of over school) en langzamerhand kun je dan dingen over jezelf gaan vertellen.

Het lijkt me heel leuk om elkaar zo beter te leren kennen!

Veel succes en groetjes van Francine